



Reisverslag Jordanië: Petra, Wadi Rum, Aqaba

Naar welk land zal ik u nu eens meenemen?

Naar Marokko of Jordanië?

In zomer of winter?

Aan zee of in de woestijn?

Volgens mij heb ik u nog niet laten zien hoe mooi de onderwaterwereld van Aqaba is.

De woestijn van Wadi Rum blijft fascinerend en Petra natuurlijk ook.

Laten we beginnen in Petra, zo'n 3 uur rijden vanaf het vliegveld in Amman. Ik kan hier, na al die jaren, nog weer nieuwe plaatsen bezoeken. Of genieten van bekende uitzichten en me verwonderen hoe mensen dit ooit hebben kunnen maken.

Ook heb ik een mooie gebied ontdekt, dat niet alleen mooi is vanwege zijn geschiedenis, maar meer nog door zijn wonderlijke kleuren. Je zou geloven dat het een schilderij is i.p.v. echt.



De Siq



Petra

Travels made for you

Mystic Marocco is een onderdeel van Jordanian Dreams



**Natuur of
schilderij?**



Eindelijk boven bij Ad Deir!



Travels made for you

Mystic Marocco is een onderdeel van Jordanian Dreams



Vanaf Petra is het maar een goed uur rijden naar de prachtige, onvergelykbare woestijn van **Wadi Rum**. Je blijft hier kijken en je verbazen.

Het is ook een plek die mij, op een of andere manier, altijd veel rust geeft. Het is een plek ook, waar de bedoeïenen nog steeds in tenten leven. Hun schapen, geiten en kamelen om zich heen.



Travels made for you

Mystic Marocco is een onderdeel van Jordanian Dreams



Vanuit Wadi Rum ben je weer zó in **Aqaba**.



Hoewel het hier ook prachtig is om duiken, zou eenieder hier toch op zijn *minst* moeten gaan snorkelen!

Je doet je hoofd onder water en je hebt het idee dat je in een aquarium zwemt. Ongelofelijk!



Travels made for you

Mystic Marocco is een onderdeel van Jordanian Dreams